

Rupert

gaat naar de dokter



Babs Vandecruis

Vandaag gaat Rupert naar de dokter.

Zijn voet doet pijn en
papa wil dat de dokter
er even naar kijkt.

Rupert is nog nooit
in het huis van de
dokter geweest.



Ze bellen aan.



De assistente van de dokter
opent de deur.
Jullie mogen nog even in
de wachtkamer gaan zitten,
zegt ze.

links

rechts

Op de tafel liggen boekjes en er staat
een mand met speelgoed.



Rupert neemt een trein en speelt er stilletjes mee.

links

rechts

Van het wachten moet Rupert plassen.
Gelukkig is er een toilet.



links

rechts

Dan zwaait de deur van de dokter open.

Hij komt de wachtkamer in en lacht vriendelijk naar Rupert en zijn papa.

Komen jullie mee?,
vraagt hij.



In de kamer ziet Rupert een tafel, stoelen en een hoog bed.



Ze gaan
zitten.

De dokter
vraagt aan
Rupert wat
er mis is.

links

rechts

Mijn voet doet pijn, antwoordt Rupert.

Hij mag op het bed gaan liggen.



links

rechts



Rupert heeft een splinter in zijn voet.



De dokter ontsmet de wonde en haalt de splinter eruit.





Nu mag er
een pleister op
zodat de wonde
kan genezen.

Rupert voelt zich al veel beter.
Hij vindt de dokter leuk.



Rupert is zo flink geweest.
 Hij mag van de dokter
 een cadeautje kiezen.
 Hij kiest een fluitje.



FWIIIIIIET FWIIIIIIET

Tot een volgende keer!



www.rupertexplores.com



©2015 studioPRTZL